

1914 – 1948
Ιστορικό αφήγημα

Του **Κώστα Πασχάλη**



Πρόκειται για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Φιλίστωρ», την Άνοιξη του 2006.

Αφορά στο χρονικό της προσωπικής πορείας ενός ανυπέρβλητου αγωνιστή, του οποίου η ζωή υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της πλέον δραματικής δεκαετίας του 20ου αιώνα, της δεκαετίας του '40.

Είναι ο Βασίλης Ραφτούδης, Σερραίος στην καταγωγή, του οποίου η δράση στα βουνά της Αλβανίας και στον εθνικοαπελευθερωτικό στρατό στα χρόνια της κατοχής, ανέδειξε σε μία πραγματικά θρυλική μορφή της αντιστασιακού αγώνα εναντίον των κατακτητών.

Το βιβλίο αφηγείται με παραστατικό, άμεσο και ουσιαστικό τρόπο την πραγματικά συγκλονιστική πορεία του από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τον θάνατό του. Η «επική» του δράση αρχίζει με τη συμμετοχή του στην αδυσώπητη πολεμική αναμέτρηση με τους Ιταλούς στην Αλβανία, συνεχίζεται με την ένοπλη δράση του στις τάξεις του ΕΛΑΣ (ως διοικητής τάγματος και συντάγματος) και ολοκληρώνεται με την ένταξή του στα ένοπλα τμήματα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (διοικητής τάγματος στα βουνά, βορείως, των Σερρών) στα δισεκατο χρόνια του εμφυλίου.

Ευφυής στρατιωτικός, ακαταπόνητος μαχητής, ανηλεής με τους αντιπάλους του, πραγματικός σύντροφος με τους συναγωνιστές και τους άνδρες του, υπήρξε μία εμβληματική προσωπικότητα με θρασύ και ανυπότακτο χαρακτήρα που εντέλει θα γνωρίσει τη τύχη που το αριστερό κίνημα επιφύλαξε στα καλύτερα παιδιά του. Θα πέσει θύμα της κομματικής μισαλλοδοξίας και θα εκτελεστεί την άνοιξη του '48 από τους ίδιους τους

συντρόφους του.

Μέσα από την αφήγηση, η οποία και εμπλουτίζεται με πλούσιο υλικό που «ξεδιπλώνει» καίριες πτυχές της ιστορίας αυτής της περιόδου, ουσιαστικά επιχειρείται να αναδειχθεί η γενιά που αγωνίστηκε, που μάτωσε, που πίστεψε και εντέλει γεύτηκε την πίκρα της διάψευσης των ελπίδων και των οραμάτων της. Οι άνθρωποι αυτής της γενιάς είδαν τον ορμητικό ποταμό της Ιστορίας να εισβάλλει στη ζωή τους, ένοιωσαν πως για πρώτη φορά κρατούσαν στα χέρια τους το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους και προτιμώντας το όπλο από τη σιωπή, την ήττα από την ανυπαρξία, την πλάνη από την απουσία, την ηρωική έξαρση από τον καιροσκοπισμό, έδωσαν με τους αγώνες τους και την ίδια τη ζωή τους, ανθρώπινη φωνή στην Ιστορία.